

*En als ik dood ga, huil maar niet
Ik ben niet echt dood moet je weten
Het is de heimwee die ik achter liet
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten...
(Bram Vermeulen)*



Mon Van Assche
1928 - 2020



Na een mooi en rijk gevuld leven
is in stilte van ons heengegaan

de heer

Isidoor Van Assche

'Mon'

echtgenoot van mevrouw
Maria Blommaert

geboren te Oppuurs op 25 april 1928
en thuis overleden te Oppuurs
op 22 maart 2020.

De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats in de parochiekerk
van Sint-Jan en Amand te Oppuurs
in intieme familiekring.

De urne zal nadien thuis bewaard worden.

Rouwadres: Familie Isidoor Van Assche
p/a Uitvaartcentrum De Ruyte
Kerkplein 18, 2870 Puurs-Sint-Amands
Condoleren: www.uitvaartderuyte.be

Dit melden u:

zijn echtgenote
Maria Blommaert

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Luc en Myriam Van Assche - Van Dooren
Brenda en Nevzat
Gerre
Robby en Annika
Rias en Loïc

Jozef en Maria Van Assche - Moens
Heidi en Dominique
Leon en Norah
Anke en Jochen
Emile-Maurits en Axelle
Gerrit en Elke

Bernadette en Dirk Storms - Van Assche
Frédéric en Emmy
Laurens en Lore
Morane

zijn schoonzus en schoonbroer, neven en nichten.

De families Van Assche, Blommaert, De Wit
en Van Hoeymissen.

*Oprechte dank voor de goede zorgen:
Nihal, Fabienne en verzorgend personeel Familiehulp,
Anneleen, Carolin en verplegend personeel OTV,
dr. Wim Van Heirstraeten, dr. Danny Bulthe*