

*Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.*



We nemen afscheid van

de heer

Albert Meersman

weduwnaar van mevrouw

Elisa De Winter

oud-strijder en krijgsgevangene '40 - '45

geboren te Temse op 6 juni 1919

en overleden in AZ Rivierenland - Campus Bornem

op 20 maart 2019,

gesterkt door het Sacrament der Zieken.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de dekenale kerk van O.-L.-Vrouw, Markt te Temse
op **donderdag 28 maart 2019 om 11.00 uur.**

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 10.30 uur.

Aansluitend volgt de begraafing in het familiegraf op de begraafplaats van Temse.

U kan Albert een laatste groet brengen in Uitvaartcentrum De Ruyte,

Stationsstraat 10 te Temse, op woensdag 27 maart 2019 van 18.30 tot 19.00 uur.

Dit melden u:

zijn kinderen, kleinzoon en achterkleinzoon

Myriam Meersman

Alain en Diana Corthout - Delgado

Max

Rony en Marleen Meersman - Peirsman

de kinderen en kleinkinderen van wijlen zijn zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven, nichten en aanverwanten van de families
Meersman, De Winter, Smet en Van Britsom.

Onze oprechte dank aan zijn huisarts, dr. Fierens.

Rouwadres: familie Meersman
p/a Uitvaartcentrum De Ruyte,
Stationsstraat 10 - 9140 Temse

Condoleren: www.uitvaartderuyte.be