

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik nog alles kon.*

We nemen afscheid van
de heer

Frans Drossaert

weduwnaar van mevrouw
Hilda Boeykens

Erevoorzitter van St. Sebastiaansgilde van Wintam

geboren te Wintam op 20 maart 1929
en overleden te Bornem in AZ Rivierenland
op 28 maart 2019.

U wordt uitgenodigd om Frans een laatste groet te brengen
in Rouwcentrum De Ruyte, Barelveldweg 78, 2880 Bornem
op **dinsdag 2 april 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.**

De crematie en het afscheid
hebben plaats in familiekring.

Rouwadres:
Familie Frans Drossaert
p/a Rouwcentrum De Ruyte
Barelveldweg 78, 2880 Bornem

Dit melden u:

zijn kinderen

Jan en Simonne Drossaert - Van Laer
Frans en José Kegels - Drossaert

zijn klein- en achterkleinkinderen

Bert Drossaert
Jill Drossaert
Maarten Kegels en Evy
Lauren, Emma en Boris
Griet Kegels
Hanne en Roos
Toon Kegels en Ines
Emilie, Lily en ♥

zijn broers, zus en schoonzus

zijn neven en nichten

en alle aanverwanten van de families Drossaert en Boeykens

Onze oprechte dank voor alle goede zorgen aan:

*Dr. An De Craemer, zijn huisarts,
het team van thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
in het bijzonder Annelies, Nathalie en Herlinde,
familiehulp OTV, Greet en Evy,
Dr. Willems, personeel en palliatieve eenheid van geriatrie 2
en Dr. Morel, zijn longarts van AZ Rivierenland campus Bornem*

Condoleren: www.uitvaartderuyte.be