

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan het begrijpen hoe je hebt geleden
en wie kan voelen wat jij hebt doorstaan

de heer

Gilbert De Smedt

echtgenoot van mevrouw
Paula Boey

Lid van VI@s
Lid van SAMANA

geboren te Opwijk op 11 februari 1943
en overleden in UZA te Edegem op 8 februari 2019.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Sint-Pieterskerk te Puurs
op **zaterdag 16 februari 2019 om 11.30 uur**.

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 11.00 uur.

Aansluitend wordt de urne in het columbarium geplaatst op
de begraafplaats van Puurs.

U kan Gilbert een laatste groet brengen in Uitvaartcentrum De
Ruyte, Kerkplein 18 te Puurs, op donderdag 14 februari 2019 van
18.30 tot 19.30 uur.

Een gedachtenisviering zal opgedragen worden in voormelde
kerk op zondag 10 maart 2019 om 11.00 uur.

Dit melden u:

zijn echtgenote
Paula Boey

zijn kinderen
Bart De Smedt
Carla De Smedt en Gert Wielandts

zijn kleindochters
Maxime, Lena, Febe

zijn hartsvriend
Bogdan Switek en family

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families De Smedt, Boey, Jacobs en Suykens.

*Oprechte dank voor alle goede zorgen aan
zijn huisarts, Dr. Tersago
en aan Dr. I. Vandenbosch en haar team.*

Rouwadres: Familie Gilbert De Smedt - Boey
p/a Uitvaartcentrum De Ruyte
Kerkplein 18, 2870 Puurs

Condoleren: www.uitvaartderuyte.be