

*De stormen zijn bedaard in mij  
en vredig is mijn geest.  
Zoals een kind op moeders schoot  
zo veilig voel ik mij (ps. 131)*

De Heer riep tot zich

Eerwaarde heer

# Frans Moeyersoms

geboren te Ruisbroek op 20 februari 1930  
en overleden te Puurs op 31 januari 2019,  
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Hij werd priester gewijd te Mechelen op 19 december 1954.  
Hij studeerde aan de Katholieke Universiteit te Leuven (1954-1958).  
Hij was leraar aan het Pius X - Instituut te Antwerpen (1958-1963);  
daarna aan het O.-L.-Vrouwcollege te Boom (1963-1978).  
Hij was directeur van het H.-Hartcollege te Heist-op-den-Berg  
(1978-1992).  
Hij was Algemeen aalmoezenier van de Katholieke Filmliga  
(1982-2004).  
Bij zijn pensioenstelling werd hij medewerkend priester in de  
St.-Jozefparochie te Mortsel (1992-2014).

De plechtige verrijzenisliturgie, waartoe u wordt uitgenodigd,  
heeft plaats in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan  
te Kalfort op **zaterdag 9 februari 2019 om 10.00 uur**.

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de familiekelder op de  
begraafplaats van zijn geboortedorp Ruisbroek-Puurs.

Gelegenheid tot groeten in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein  
18 te Puurs op woensdag 6 februari 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.

Hij was de zoon van  
Jozef Constant Moeyersoms(1903-1989) en  
Ludovica Maria Brems(1903-1970)

Hij was de broer van  
Godelief Moeyersoms(1933-1996)  
Lydia Moeyersoms  
Ida Moeyersoms

Hij behoorde tot de stam  
Moeyersoms - Eeraerts en Brems - Van Ballaert.

De gedachtenisviering zal opgedragen worden  
in voormelde kerk op zaterdag 2 maart 2019 om 17.00 uur.

*Met dank aan iedereen die hem de laatste jaren bezocht,  
verzorgd en bijgestaan hebben.*

Geen bloemen, noch kransen.

Rouwadres: Familie Frans Moeyersoms  
p/a Uitvaartcentrum De Ruyte  
Kerkplein 18, 2870 Puurs

Condoleren: [www.uitvaartderuyte.be](http://www.uitvaartderuyte.be)