



We hebben afscheid genomen
van jouw hart
met ons hart.

We hebben onze handen
gevouwen om de jouwe
om ze te warmen
een laatste maal.

We hebben afscheid genomen
een laatste groet gebracht
onze gedachten bij jou
die wij liefhadden
en niet kunnen vergeten.

Voor altijd in onze gedachten



Angèle De Clerck

Weduwe van Paul Boodts

Hoogstraten 27.10.1936 - Tielrode 26.12.2018

Het afscheid heeft plaatsgevonden op 3 januari 2019 in intieme familiekring.



Dit melden u:

Peter en Catrien Boodts - Dullaert
Wim en Kristine De Mont - Boodts

haar kinderen

Marjoke Boodts en Cesar
Dries Boodts
Bruno De Mont en Lara
Bram De Mont
Ruud De Mont en Elsbeth

haar kleinkinderen

*Onze oprechte dank aan
haar levenspartner Luc Van Hoyweghen en het personeel
van wzc Huiŕe Vincent voor de goede en liefdevolle zorgen.*

Condoleren:
peter.boodts@skynet.be
kristine.boodts@gmail.com

Beetje bij beetje moesten we je verlaten
we konden uiteindelijk niet meer met je praten
die blik, die stilte, dat deed vaak zeer
De mama van vroeger was niet meer
we zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden we je niet.

Er is zon, aan de andere kant
van de tuin der wolken en lucht en licht.
Er is rust, aan de andere kant
van de brug der zuchten,
geen pijn en geen verdriet.
Er is dageraad, na de nacht,
na het duister en de nevel.
Er is zon, aan de andere kant.